



OUDERBULLETIN

30 augustus 2023

In dit ouderbulletin:

- Voorwoord
- Nieuwe leerlingen op de Hobbit
- Agenda
- Mededelingen vanuit het team
- Startgesprekken
- Start schooljaar: de Voila vlag gehesen!
- De Hobbit 50 jaar: save the date(s)
- Consulent vanuit Lariks: Mabel Renzen
- Jarigen op de Hobbit in deze periode

Voorwoord

Na zes lange weken zomervakantie zijn we vorige week maandag weer met elkaar van start gegaan! Wat was het fijn om alle kinderen en ouders/verzorgers terug te zien, en om nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers te ontvangen!

In de groepen is hard gewerkt door de leerkrachten en ondersteuners om het weer een fijne plek voor alle kinderen te laten zijn. Op de bovenverdieping heeft de werktuin (de ruimte waar alle kinderen van alle groepen bij elkaar kunnen en mogen werken) een mooie olijfgroene wand gekregen, de kleur die ook in meerdere andere ruimtes al zit.



Ook beneden in het gezamenlijke deel van groep 1/2/3 zijn we van plan dit spoedig te doen.

Op de eerste schooldag hebben we het schooljaar gezamenlijk geopend, met het hijsen van de Voila vlag, waarop op ons eiland de logo's van Hobbit en Kompas prijken. U leest daarover verder in deze nieuwsbrief!

Binnenkort vieren we feest op de Hobbit. We bestaan 50 jaar! Het Hobbit startfeest en de sponsorloop worden geïntegreerd in deze feestweek. Ook daarover leest u verderop meer. Veel leesplezier en een fijn schooljaar gewenst!

Elsa Mast



Nieuwe leerlingen op de Hobbit

Vóór de vakantie al aangekondigd, maar nu dan écht gestart: Nora den Besten, Annouar en Amin Bouyaouzan, Hugo van Eeuwen, Tess Etten, Nienke Koen, Mats Ostrowski, Idres Rahmani, Luuk Willemsen, Kim Wakker en Jonas Woudenbergh. Veel plezier bij ons op school!



Agenda (om alvast vooruit te plannen!)

woe 30 augustus	korte MR van 18.00-19.00 uur
vanaf 31 augustus	startgesprekken groep 8
week 11 sept e.v.	startgesprekken groep 3 t/m 7
di 19 sept	informatiemoment gr 1-2 van 17 tot 18 uur
woe 20 t/m vrij 22 sept	schoolkamp groep 8
van 25 t/m 29 sept	HOBBIT feestweek 50 jarig bestaan
maa 25 september	gezamenlijke start van de Hobbit feestweek
woe 27 september	sponsorloop samen met het Kompas
vrijdag 29 september	startfeest de Hobbit: lustrumfeest als afsluiting van de feestweek
maandag 2 oktober	kinderen vrij ivm studiedag team
woensdag 4 oktober	start kinderboekenweek t/m zondag 15 oktober
dinsdag 10 oktober	informatiemoment groepen 3 t/m 8/ tijdstip per groep volgt
vrijdag 13 oktober	start van de herfstvakantie om 14.05 uur

Mededelingen vanuit het team

De grote tekorten in het onderwijs in den lande hebben op de Hobbit op dit moment *nog* geen vat, gelukkig. Alle groepen hebben we weer goed kunnen bemannen (bevrouwen in ons geval). Ik realiseer me dat ik daarmee echt in mijn handen mag knijpen!! Alle groepen worden begeleid door bevlogen en gekwalificeerde leerkrachten en ondersteuners.

Een domper op dit blijde gevoel is natuurlijk dat we zijn gestart zonder één van onze eigen toppers. Voor de vakantie berichtte ik over het ziekzijn van juf Marinke. Marinke had toen nog de hoop dat 'alleen' een operatie nodig was. Wat al ingrijpend genoeg was natuurlijk, laat dat duidelijk zijn! Maar wel zodat daarmee haar geplande verlof -om langere tijd op reis te gaan- wél gewoon door zou kunnen gaan. Helaas bleek in de vakantie dat een heel nabehandeltraject ook nog nodig is. In de afgelopen weken is Marinke bestraald, en half september start haar chemotherapie. Dit betekent dat Marinke echt langere tijd uit de roulatie zal zijn. Op dit moment zorgen juf Maartje en juf Bianca voor de vervanging. Na de herfstvakantie zullen we dit anders moeten oplossen. Daarover worden de ouders van groep 8 geïnformeerd zo gauw de invulling duidelijk is. Vlak voor haar operatie is Marinke als Coach Kagan Coöperatief Leren afgestudeerd. Extra knap deze prestatie in zo'n moeilijke periode! Trots op jou, Marinke! Evenzo trots zijn wij op haar duopartner Maartje, die geslaagd is voor haar mastermodule Ernstige Lees-en Spellingsproblemen/Dyslexie en daarnaast ook trots op Ilse, onze Eureka-coördinator, die zich in HB onderwijs verder heeft bekwaamd door middel van een specialisatiemodule Slimme Kleuters. Ook dit jaar gaan enkele Hobbitcollega's weer cursussen en opleidingen doen, waarmee wij ook dát waar stichting Voila voor staat: een leven lang leren, recht aandoen! Zo zal juf Maranja de cursus schoolopleider gaan volgen (ICO), nu Bianca daarmee gestopt is. Maranja coördineert vanaf nu de stages bij ons op school. Daarnaast schoolt zij zich ook in coaching, op meerdere manieren. Als team blijven wij ons scholen in het Kagan Coöperatief Leren, komend jaar, Maar allereerst zijn wij als team voornemens, er alles aan te doen dat ieder kind blij naar school gaat, en vanuit dat welbevinden tot prettig leren komt.



We zijn in alle groepen gestart met als hoofddoel: positieve groepsvorming in de zogeheten **Gouden Weken**. Onze groepsactiviteiten zijn veelal coöperatieve werkvormen, zoals deze ook bij Kagan Coöperatief Leren worden ingezet!
U zult daarover momenteel in de parro's al veel en vaak lezen!



Startgesprekken

Al vroeg in het nieuwe schooljaar staan de startgesprekken gepland. Afgelopen maandag is de uitnodiging om u in te schrijven via parro gedeeld. Het doel van deze gesprekken is het verzamelen van informatie waarmee wij als leerkrachten zo adequaat mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind. De gesprekken dienen als algemene kennismaking. De startgesprekken worden gehouden in de groepen 3 t/m 8. In verband met het schoolkamp van groep 8, wordt in die groep al eerder gestart. Ouders uit de groepen 1/2 hebben geen gepland startgesprek, zij krijgen al vlot informatie op de groepsavond (namiddag van dinsdag 19 september, zie ook de schooljaarkalender) en voeren ook op andere momenten desgewenst gesprekken. Wij wensen ieder fijne gesprekken toe!

Start schooljaar: de Voila vlag gehesen



Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar, hebben wij onze nieuwe Voila vlag gehesen met alle kinderen van beide scholen. De vlag wapperde de hele eerste week.. Ook bij andere gelegenheden waarbij deze vlag past, zal hij gehesen worden. Waarom deden we dat dan maandag? We deden dat als teken van verbinding. We deden dat op alle Voila scholen, en hebben het aan de kinderen als volgt uitgelegd:

Op de elf scholen én de taalschool van Voila willen we dat alle kinderen zichzelf leren kennen en de ander leren begrijpen in een steeds veranderende wereld. Met elkaar zijn we onderdeel van één samenleving. Nu nog relatief veilig in ons "kleine dorp", maar straks ook buiten Leusden/Achterveld, hoe dan ook, midden in de wereld. Het is niet erg als je het ergens niet mee eens bent. Het gaat om de manier waarop je ermee omgaat. Laat zien wie je bent en wat je belangrijk vindt en wees nieuwsgierig naar anderen. Laten we elkaar ontmoeten en omarmen in onze kleurrijke samenleving. Wie je ook bent, wat je ook doet, hoe je er ook uitziet: het is fijn dat je er bent! Iedereen doet er toe! Dat is de bedoeling! En daarom hebben we kleurrijke verbindende Voila-vlaggen. Deze vlaggen gaan we hijsen en laten wapperen bij al onze scholen. Aan het begin van het schooljaar, maar ook op passende andere momenten. Om met elkaar stil te staan bij de gedachte dat iedereen er toe doet. Ook ik, ook jij!



De Hobbit 50 jaar: save the date(s)



Beste leerlingen, ouders en verzorgers.....

De Hobbit bestaat 50 jaar!!! Vandaar in deze nieuwsbrief ook het feestelijke **50**-logo!

Dit heugelijke feit willen wij vieren met elkaar. Wij hebben een hele mooie feestweek gepland van **maandag 25 september t/m vrijdag 29 september**.

Wij willen alvast met jullie delen wanneer jullie dit met ons mee mogen vieren.

- ★ Maandag 25 september: **Feestelijke opening 8.45 uur - 9.15 uur**
- ★ Woensdag 27 september 's ochtends wordt de jaarlijkse sponsorloop gehouden. (Houdt u de berichtgeving in de gaten i.v.m. het tijdstip waarop uw kind loopt)
- ★ Vrijdag 29 september: **Knallende voorstelling van de kinderen om 13.15 uur en aansluitend het startfeest tot 16.15 uur**

Behalve een feestweek voor de huidige Hobbit-ers, komt er ook een reünie voor eerdere Hobbit-ers. Deze zal wat later in het najaar zijn. Zowel over de feestweek als over de reünie volgen meer details de komende tijd. In de parro las u gister al een eerste vraag m.b.t. een drone.....!

We maken er een mooie week van met elkaar!

Hartelijke groet,
Team Hobbit

Consulent vanuit Lariks: Mabel Renzen

Mijn naam is Mabel Renzen en ik ben schoolconsulent vanuit Lariks. Ik neem deel aan de ZAT overleggen en u bent van harte welkom om uw vraag aan mij te stellen.



Dit kunnen vragen zijn over concentratieproblemen, moeite met vrienden maken, stress en spanning thuis, geen geld voor sport of andere vragen rondom opvoeden en opgroeien. U kunt mij mailen, m.renzen@lariks-leusden.nl of u kunt mij bellen op 06-14560703. Ik ben beschikbaar voor vragen op maandagen tussen 9 en 12 uur. Lariks is de plek in de gemeente Leusden waar u welkom bent met vragen op het gebied van welzijn en zorg. Meer informatie? Kijk op www.lariks-leusden.nl





Jarigen op de Hobbit in de periode 30 augustus t/m 13 oktober

<p>AUGUSTUS 30 Xem van Wijk groep 4 31 Kyara van Ede groep 6</p> <p>SEPTEMBER 9 David Dolman groep 3 10 Nora Hiddingh groep 7 12 Adam Hollander groep 8 15 Loes Uil groep 5 17 Amid Sherzad groep 4 18 Smbul Meref groep 6 21 Fabian Ridderbos groep 8 22 Kamilah Hersi groep 7 30 Twyla Post groep 6</p> <p>OKTOBER 3 Julian Migchelbrink groep 7 5 Bregje Kromhout groep 7 8 Liano Borgstijn groep 7 8 Bodi van Buuren groep 6 8 Naoufel Chaara groep 3</p>	
--	---

Het volgende ouderbulletin verschijnt op 13 oktober 2023